

Donderdag
22 juli
2021

KAMPNIEUWS

De krant voor en door jou



Spreuk van de dag

Soms zijn mijn hersenen net als de Bermuda-driehoek.

Informatie gaat erin en wordt nooit meer teruggevonden



22 °C | °F

Neerslagkans: 10%
Luchtvochtigheid: 62%
Wind: 14 km/h

Vandaag wordt het kouder ten opzichte van gisteren. We beginnen de dag met 16°C dat na lunchtijd gaat pieken op 22°C.

Disclaimer: Het vlaggenincident heeft veel impact gehad op onze welpen. We hebben psychologische hulp ingeschakeld en alles gaat weer goed.

Waar is de vlag!?

Iwan (welpen)

Sinds vanochtend is de vlag weg! O, neeeeeeeee! er werd in de middag met de Scouts gediscussieerd over wie de vlag had gepakt. de Scouts zeiden dat het Marijn was, wij zijden dat het gewoon de scouts waren. uiteindelijk zei bijna iedereen dat Martijn en Anne het hadden gedaan. Maar ik zit nu nog te twifelen maar straks niet. Eindelijk we hebben hem gevonden.

Gesloten vlag

Elin (welpen)

Ik en alle andere Welpen doen een aanklacht! ONZE VLAG IS GESTOLEN!!! Waarom o waarom is onze vlag vervangen door een theedoek?

We denken dat de scouts het hebben gedaan! DUS PAS OP SCOUTS ER KOMT WRAAK!!!

Behalve als jullie het niet hebben gedaan, Maar voor de gene die het heeft gedaan PAS OP!!!

Elin (welpen) – Gestolen vlag



De moppentap

Jesse (rover in opleiding):

1. Wie heeft sport bedacht?



SjeekSpier

Roan (welpen):

1. Hoe noem je een stofzuiger op een zandpad?

Een zandweg

JJ (Redactie)

1. Er stond een Nederlander en een Belg op een brug. De Nederlander vroeg: Wat denk jij dat er onder deze brug zit? De Belg zei: Dat weet ik niet, zal ik voor je naar beneden springen? De Nederlander vond het goed en de man sprong naar beneden. De Belg kwam later weer terug zonder armen en zei: Ik weet wat onder de brug zit! De A2!

Welp tegen scout

Anne (scoutsleiding)

Vanmorgen heerste er op het kamp een bijzondere sfeer. De welpen zaten lekker aan het ontbijt toen zij er achter kwamen dat er iets was gebeurd met hun vlag. Op de plek waar de vlag hoort te hangen, was de vlag zelf nergens meer te bekennen. De vlag van de welpen was verdwenen. Maar in plaats van de vlag hing daar een theedoek. Vol vraag tekens gingen de welpen naar de leiding toe. Ook de leiding wist nergens van. Dan was er maar 1 logisch antwoord. De scouts hebben het gedaan. Hoe de welpen tot deze conclusie zijn gekomen is mij nog niet duidelijk.

De welpen en scouts moesten zich na het ontbijt verzamelen bij de vlaggen mast. Waar natuurlijk de discussie ontstond over de vermiste vlag. De argumenten gingen over en weer en de scouts bleven zeggen dat zij het niet hadden gedaan. Gister hebben een paar scouts Martijn op de theedoek (die er nu hangt) iets zien schrijven. Maar daar in tegen hebben een paar welpen een aantal scouts heel verdacht zien doen. Na heel veel overleg zijn de welpen en scouts het met elkaar eens geworden. Zij kwamen tot de conclusie dat Martijn het had gedaan maar dan ook ik erbij betrokken was. Maar dit is natuurlijk volkomen onzin want waarom zouden wij als leiding de welpen vlag verstoppen. Tot op de dag van vandaag zijn we er nog steeds niet achter wie de vlag heeft verstopt en vervangen voor een theedoek. Dit verhaal krijgt nog een vervolg. Zullen we er ooit achter komen wie dit geniale plan heeft bedacht en in werking heeft gebracht.....



Kolonisten van Catan 1

Boris (scouts)

we gingen kolonisten van catan doen maar niet het bordspel maar dan echt. we gingen met groepjes ik was in het groepje met Femke, Jaden, Stijn r, en Aaron. je had posten waar je een ding kon doen je had: pijl en boog schieten, je had over een koord lopen, puzzels, kuntjes daarvoor kon je grondstof kaartjes krijgen. met die kaartjes kon je dingen kopen bij de winkel zoals: kattenstaart, houtenstaak, rammelketting, vampierbloed, heksenketel, hellevuurstarter, stukjedoodskist, doodkistpluis, en een toverspreuk je had ook tikkers die koden je geld jatten als je dat bij je had.

bij je basis was je veilig en je moest ook soep maken van vampierenbloed. dat was erg lekker! en leuk!



Kolonisten van Catan 2

Ram (scouts)

Vandaag gingen we Colonisten van Catan spelen het was wel leuk. Het doel van het spel was dat je kaartjes verdiende om daar vervolgens spullen van te kopen om soep te maken. Maar het was vandaag natuurlijk Halloween dus het waren geen pionier palen maar houten staken en het was geen touw maar een katten staart en dat dan bij alle spullen. het was opzicht wel leuk, maar wat wel grappig was wij hadden de soep bijna klaar toen ik er achter kwam dat drie van de vier van mijn groepje het niet mocht vanwege een allergie, daarom heb ik maar wat aan de leiding gegeven en die vonden het heel lekker. $q(\cong \nabla \leq q)$



Marieke en Femke luchten hun hart 4.0

Marieke en Femke (scouts)

even mijn hart luchten



ecard.jakosawi.com

Hey hey, we zijn er weer! Vandaag helaas geen Priscilla en Beb maar wij zijn toch leuker. Vandaag werden we weer heel vroeg wakker gemaakt. Jammer genoeg vandaag niet door oude pinguïn Roy maar door Anne en Anne-Marie. Ze zeiden dat we 15 minuten hadden om aan te kleden, alleen werden ze raar genoeg heel boos toen we na 14 minuten nog steeds niet uit bed waren. Ik bedoel, 1 minuut is toch wel genoeg? Gisteravond hebben wij de vlag verstopt van de welpen als Priscilla en Beb. (Wel goede prank toch?) Martijn kwam vanochtend chagrijnig en teleurgesteld naar ons toe om te

vertellen dat de oorlog is begonnen. We gingen een spel doen met de welpen en RSA, waarna Jesse heeft bewezen dat hij niet alleen van pannenkoeken en tosti's houdt, maar ook van verbrande soep. We hebben vannacht ook kunnen meegenieten met Jesse zijn gesnurk. Rond half 4 gingen we weer een spel doen alleen misten we iemand. Gijs lag heerlijk als een meisje een schoonheidsslaapje te doen, waardoor hij het hele spel heeft gemist. Niet dat dat uitmaakt want wij hebben toch gewonnen, met of zonder hem. Een van de redenen dat het andere team heeft verloren is Koen. Zoals altijd heeft Koen weer helemaal niks gedaan. Hij zat waarschijnlijk de hele tijd in de bosjes te verstoppert zodat hij lekker kon chillen. De leiding vond ons raar genoeg zeikerds toen we vertelde dat alles pijn deed vanaf ons middel naar beneden. Letterlijk, we kunnen nauwelijks lopen. Vooral onze lachspieren doen pijn. Oude Roy vond het zeer grappig om ons rond te laten strompelen voor onze telefoon. Gijs kwam ergens tijdens het eten aangehobbeld, met nog wat kwijl langs zijn wang. Helaas was hij daardoor een beetje (een beetje heel erg) chagrijnig dus kon hij onze humor niet waarderen. Blijkbaar lijkt het alsof wij onafscheidelijk zijn, waardoor mensen het raar vinden als de een komt aanlopen zonder de ander. (Zo erg zijn we toch niet bij elkaar?) We moeten nog één ding van ons hart kwijt, Koen kan soms heel eng kijken, (eigenlijk de hele tijd) als je je omdraait zijn richting op schik je je helemaal dood.

Morgen nog meer levensverhalen

x, Femke en Marieke

PS. Heeft Anne-Marie een secret lover? (daarover morgen meer)

Lampionnen tijdens halloween bij de welpen

Vandaag hebben de welpen halloween gevierd. Ze hebben daarbij lampionnen gemaakt, die 's avonds in de slaapzaal werden aangestoken en dat gaf een heel magische sfeer.



Kraak de code

8 3 1 9 0 2 4 5 6 7

Waarom staan de cijfers op deze volgorde? Wat is de logica?

Leiding van de dag



Vandaag staat in het zonnetje, onze oude pinguïn. Zonder gêne waggelt hij de hele dag over het kampterrein. Daarbij iedereen aan het lachen makend. Maar dat is niet alleen waarom oude pinguïn vandaag de leiding van de dag is. Hij helpt ook mee met het welpencorvee. Hij heeft een ereplekje verdient door zijn harde inzet. Koffie zetten, barbecueën, noem het maar op en hij kan het. Waggel zo door meneer de pinguïn, je wordt gewaardeerd.

